



Onderweg

Protestantse Wijkgemeente Archipel / Benoordenhout
nr 7, 42e jaargang, september - oktober 2019



De bezem door de kerk

De herfst van
Onder de Toren

Kindercatechese

Vakantiedagje in de
Duinzichtkerk

Colofon

Dit kerkblad wordt uitgegeven door de wijkgemeente Archipel-Benoordenhout. Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC Den Haag, tel. 070-3245778

Redactie:

Anne-Helene Borgts-Kooijmans (eindredacteur), Peter Sas

Administratie-adres/bezorging/abonnementen:

Kerkelijk Bureau, Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC, tel.: 070-3245778

Bijdragen Onderweg:

NL69INGB0000246128 t.n.v. Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel onder vermelding van 'Bijdrage Onderweg'.

U kunt uw kopij tot uiterlijk op de aangegeven data vóór 12.00 uur inleveren. U kunt de kopij sturen of mailen naar ahborgts@gmail.com én naar het Kerkelijk Bureau: Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC, Den Haag, duinvre@xs4all.nl. Bij het onderwerp graag vermelden 'kopij Onderweg'.

Wilt u informatie op de website laten plaatsen, neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau, duinvre@xs4all.nl.



Foto voorpagina: Ghanese gemeenteleden op Startzondag, 15 september



Data Onderweg 2019

Nummer	Deadline	Verschijningsdatum
8	9 oktober	22 oktober
9	13 november	26 november
10	11 december	24 december

Onder de Toren zoekt vrijwilligers

Beste Mensen,

Zoals jullie weten zijn we deze zomer begonnen met het project Onder de Toren. Samen met de commissie hebben Chris en Sylvia meerdere activiteiten georganiseerd en ten uitvoer gebracht. Het gaat om regelmatig terugkerende activiteiten en wat grotere activiteiten die eenmaal per maand worden georganiseerd.

De ene activiteit was succesvoller dan de andere. Voor de komende maanden zijn er weer allerlei nieuwe ideeën en willen we bestaande ideeën voortzetten en/of verbeteren. Om dit mogelijk te maken hebben we de hulp van vrijwilligers nodig gedurende de periode dat de activiteit loopt.

Het gaat om wekelijkse en maandelijkse activiteiten. Hoe meer mensen zich aanmelden als vrijwilliger, hoe meer kans van slagen. Er kan dan een rooster worden gemaakt waarin we de taken verdelen en waarbij de inzet van de vrijwilligers niet te belastend zal zijn.

Hieronder volgen enkele van de activiteiten voor de komende periode:

- opruimen van de kerk en rommelmarkt op 4 en 5 oktober
- filmavonden op 11 oktober en 13 december, van 19.30 tot 20.00 uur
- Allerzielen, op 2 november van 15.00 tot 18.00 uur
- Benefitbridgemiddagen op de derde vrijdagmiddag van de maand, van 13.00 tot 16.30 uur.



Data: 18 oktober, 15 november, 20 december, 17 januari, 21 januari, 20 maart en 17 april

Verder is er wekelijks yoga op vrijdagmorgen van 9.30 tot 10.45 uur (bij voldoende aanmelding beginnen we op 11 oktober). Op dinsdag 1 oktober en 5 november is er Bibliotheek van 14.00 tot 16.00 uur. Voor deze activiteiten zijn we op zoek naar meerdere vrijwilligers, die bijvoorbeeld eenmaal per maand bij een activiteit aanwezig kunnen zijn.

Laten we Onder de Toren samen een succes maken! Geef je op als vrijwilliger.

Voor vragen kun je terecht bij Chris of Sylvia en natuurlijk bij de overige leden van de commissie, Ruerd, Anne-Helene en Monique.

Met vriendelijke groet,

Team Onder de Toren

Sylvia 06-42096418
Chris 06-34933775

Meditatie

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Een leuk spelletje: 'Ik zie ik zie, wat jij niet ziet, en de kleur is...' Een mooi tijdverdrijf in de wachtkamer, of tijdens een lange autorit.

Het vraagt meer dan alleen maar goed kijken, zo'n spelletje. Je moet je verplaatsen in de ander en proberen door haar of zijn ogen te kijken. Zo is het ook met die mooie tekeningen met een dubbele bodem. Wat zie jij? Een oude vrouw of een jonge dame? Ziet je buurman hetzelfde? De kunst is om vanuit het juiste perspectief te leren kijken.

In de verhalen die we deze periode in de kerk lezen gaat het steeds om kijken, om doorzien, om het perspectief waarmee je naar de wereld kijkt. In het bijzonder in het verhaal in I Samuël 16.

De oude Samuël, de Ziener van Israël, houdt in zijn eentje het licht van God brandende in de moeilijke tijd na de Richteren en vóór de eerste Koningen. De tijd waarin de zonen van Eli er een corrupte bende van maakten in Israël en de Filistijnen een continue bedreiging vormden.

Samuël de Ziener leert op zijn oude dag opnieuw kijken. Hij krijgt een lesje van God. Het verhaal staat bekend als de zalving van David. David wordt uiteindelijk gekozen uit de zonen van Isäi om tot nieuwe koning over Israël te worden gezalft. Eigenlijk gaat het verhaal meer over God en Samuël, dan over David. En het gaat vooral over het werkwoord zien.

Dat woord speelt een belangrijke rol in het verhaal. "Ik heb voor mij een koning gezien" (I Sam 16:1) zegt God tegen Samuël. En de spannende vraag in het verhaal dat volgt is: ziet Samuël – de Ziener – hetzelfde?

Samuël wordt naast priester en profeet ook wel ziener genoemd (I Sam. 9:9). Het Hebreeuws voor ziener (ro'eh) is afkomstig van het werkwoord ra'ah dat inderdaad zien betekent. Bewust zien, dóórzien, be-



oordelen – het heeft met inzicht te maken. Toch wordt op vrijwel alle andere plekken in het Oude Testament een ander Hebreeuws woord voor ziener gebruikt: chozeh. Een 'Chozeh' is iemand die visioenen kan duiden, of de toekomst voorspelt uit offerdieren. Met opzet wordt Samuel hier ro'eh genoemd. Zodat wij onze oren spitsen. Zodat we met Samuël mee gaan kijken. Ziet Samuël het wel goed?

Nee, Samuël ziet het niet goed. Dat wordt meteen duidelijk. Samuël laat zich afleiden door uiterlijk vertoon. Zodra de oudste zoon van Isäi zich aan Samuël voorstelt, is Samuël overtuigd dat dit de nieuwe koning is. Lang en knap, een indrukwekkende persoonlijkheid. Het lijkt Saul wel, denk je als lezer en dat is ook de bedoeling, want God heeft Eliab niet gekozen. Hij lijkt te veel op Saul. Het moet juist anders met de nieuwe koning van Israël.

De mensen kijken met de ogen, God

kijkt met het hart, zeggen we dan. Dat is wat Samuël hier leert. Hij leert opnieuw kijken, met zijn hart in plaats van met zijn ogen. Zo schrijven de meeste vertalingen ook: God kijkt naar het hart (I Sam. 16: 7). Hij kijkt niet naar uiterlijk vertoon, hij kijkt naar het hart, naar de inborst van de koningskandidaten. Je kunt ook vertalen dat God met het hart kijkt. Dan gaat het dus om de inborst van God. Hoe kijkt God naar deze wereld. En wat ziet hij dan?

Is het niet juist dát wat Samuël hier leert: met zijn hart kijken? Een ziener, moet zich niet door zijn eigen ogen op een dwaalspoor laten brengen, nee een ziener moet met zijn/haar hart kijken.

En als je met je hart kijkt, dan zie je de mogelijkheden, in plaats van de onmogelijkheden. Dan kijk je voorbij het oppervlakkige, het in het oog springende.

(vervolg op pagina 4)

(vervolg van pagina 3)

Dan durf je verder te kijken, te vragen, te denken.

Dat is een eigenschap die we ook in onze tijd goed kunnen gebruiken. Door het uiterlijk vertoon heen kijken, en op zoek gaan naar de diepere levenshouding.

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet – een kinderspelletje met een hemelse betekenis.

Ds. Jaap van den Akker

(recente preken over I en II Samuel zijn na te lezen op www.ctkerk.nl/preken)



Open monumentendag in de Duinzichtkerk, 14 september

Gemeenteberichten

Voor de meesten van onze gemeente zit de vakantieperiode erop. Hopelijk was het een mooie tijd. Nu weer aan 't werk. Ook de scholen zijn weer begonnen, een nieuwe school wellicht of een nieuwe klas. Spannend, wat zal dit schooljaar gaan brengen? Ieder met zijn of haar eigen verwachtingen. We hopen natuurlijk dat het een mooi jaar gaat worden.

Wij gedenken

Op 22 augustus jl. hebben wij afscheid moeten nemen van twee leden van onze gemeente, Adriana Sophia Johanna Visser-Straatman, 87 jaar en Maria Adriana Verheij-Roeleveld, 92 jaar.

Jeanne Visser was een bekende in ons midden. Samen met haar man Joop was ze jarenlang actief in onze gemeente en rond de kerkdiensten in Bronovo. Al vroeg in haar leven zocht zij het avontuur, eerst in Engeland en daarna in Frankrijk. Ze was sportief en creatief. Tot enkele maanden geleden stond ze nog op de tennisbaan en haar schilderijen sieren nog steeds de muren van de kapel. Terugblikkend op het leven van Jeanne moeten we constateren dat haar leven in hoge mate in dienst heeft gestaan van de zorg voor anderen, overigens zonder zichzelf daarin te ver-

liezen. Ze bleef haar eigen dingen doen en dat zal er zeker toe hebben bijgedragen dat ze het heeft volgehouden. Eigenlijk tot het einde van haar leven. Een lelijke val in juni jl. maakte daar een einde aan. Ze belandde in het ziekenhuis en hier werd snel duidelijk dat een tumor zich in haar hoofd had genesteld. Na de eerste schrik stelde de arts haar gerust. Door medicijngebruik zou ze nog jaren mee kunnen. Samen met Joop nam ze haar intrek in Oldeslo. Maar al kort daarna belandde Jeanne opnieuw in het ziekenhuis en haar toestand verslechterde snel. Duidelijk werd dat de beloofde jaren nog maar enkele dagen zouden worden. In de dankdienst voor haar leven in de Duinzichtkerk hebben we het lied van de liefde uit 1 Korintiërs 13 gelezen, als een spiegel op haar leven. Jeanne was een toonbeeld van liefde. De liefde waarover Paulus spreekt heeft iets hemels. Steeds wanneer mensen liefde doen, dan wordt daarin iets zichtbaar van God, die liefde is. Zelf heeft Hij in zijn menswording in Jezus het goede voorbeeld gegeven. Jeanne heeft er in haar leven blijk van gegeven dat zij Jezus als voorbeeld nam, en mocht daarmee anderen tot zegen zijn. Met God als vaste rots van haar behoud. We zijn dankbaar in dat leven te hebben mogen delen. Wij wensen Joop, haar dochter en kleinkinderen toe, dat ze daarin moed mogen vinden om verder te gaan.

Riet Verheij verbleef de laatste vijf jaar van haar leven op de gesloten afdeling in Oostduin. Aanvankelijk samen met haar man Ab en na diens overlijden, alleen. Riet en Ab vormden een gelovig en harmonieus gezin, dat zondags trouw naar de kerk ging. Ze waren actieve leden in de Bethelkerk. Wel 35 jaar lang. Beiden hebben daarvoor een oorkonde ontvangen, als waardering voor hun inzet. Riet was een rustige en bescheiden vrouw en een zorgzame, lieve moeder, die van het leven kon genieten. Ze was ook een sociale vrouw, die graag uitstapjes maakte met haar kleinkinderen. Ze was voor hen een echte oma, een oma, zoals je geen betere wensen kon. De afscheidsplechtigheid, voorafgaand aan de begrafenis, vond plaats in de aula van Oud Eik en Duinen. We hebben er Psalm 23 gelezen, de tekst op het overlijdensbericht, en enkele verzen uit Johannes 2, de bruiloft te Kana, de huwelijksstekst. Riet wist zich met Ab genodigd aan de tafel van de Heer en zag uit naar een weerzien met hem. Moge dit tot troost zijn voor haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Jaap van de Meent

Van uw kerkenraad

De kerkenraad vergaderde in september 2019 onder voorzitterschap van Yvonne de Boer.

De kerkenraad heeft de samenwerking met de Christus Triumfatorkerk besproken. Gekeken is o.a. naar wat goed gaat, wat verder ontwikkeld kan worden, welke kant op te gaan, of er gebieden zijn voor verdere samenwerking etc. In een van de volgende uitgaven van Onderweg zal hierover nader worden bericht.

Vanuit de beroepingscommissie is de kerkenraad geïnformeerd dat het proces vordert. Zodra er duidelijkheid is volgt nadere informatie.

Er is gesproken over de voortgang van het project Toekomst Kerkgebouw. Eerstvolgende stap is spreken met de gemeente Den Haag over verlening van bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning. Dit vindt binnenkort plaats. Daarna kunnen verdere activiteiten worden ondernomen.

De kerkenraad heeft teruggekeken naar de zomeractiviteiten van 'Onder de Toren', heeft deze geëvalueerd en heeft gekeken naar de plan-

ning tot eind 2019. De activiteiten worden gepubliceerd via onder andere de website en flyers.

De maaltijdgroep in de Duinzichtkerk loopt goed. De maaltijd begin september trok zo'n 40 deelnemers. In het komende seizoen is er weer een serie van drie orgelconcerten. De renovatie van de pastorie bij de kerk nadert voltooiing. In de komende periode is er extra aandacht voor eenzaamheid. Informatie over de activiteiten hieromheen volgt.

Op vrijdag 27 september om 13.00 uur luiden we de kerkklok. Op die datum is er een grote klimaatstaking in Den Haag als onderdeel van een wereldwijde staking om aandacht te vragen voor het klimaat. De Duinzichtkerk doet mee met de Groene Kerkenactie om bij de start van de mars door Den Haag de kerkklokken in de hele stad te luiden.

Op 4 en 5 oktober is er in en rond de Duinzichtkerk een opruimweekend. Informatie vindt u elders in dit nummer.

Namens de kerkenraad :
Yvonne de Boer, voorzitter
Gerrit van Straalen, scriba



Bezem door de kerk op 4, 5 en 6 oktober

De Bezem gaat door de kerk op 4, 5 en 6 oktober. De kerk moet worden opgeruimd, in allerlei hoekjes en gaten wordt steeds meer opgeslagen. Het plan is om alle ruimtes, kasten en planken eens goed onder de loep te nemen. Wat we kunnen gebruiken gaan we natuurlijk bewaren. Dingen die we eigenlijk nooit meer gebruiken willen we verzamelen en verkopen op een rommelmarkt.

Natuurlijk hebben we hier vrijwilligers voor nodig die willen helpen met opruimen en - nu we toch bezig zijn - meteen de boel eens goed schoonmaken.

- Het opruimen en schoonmaken zal op 4 en 5 oktober zijn. Voor verdere informatie kan je terecht bij Sylvia en Chris.
- de Rommelmarkt zal worden gehouden op zaterdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur. Op zondag 6 oktober is er na de dienst ook nog gelegenheid om dingen aan te schaffen.

Sylvia Huijboom



Repair Café op Open Monumentendag

De herfst van Onder de Toren

De afgelopen maanden heeft de programmacommissie van de Duinzichtkerk een mooie en volle herfst rondom de Duinzichtkerk samengesteld. Met nieuwe initiatieven (bruggen voor het goede doel, geleid door een echte wedstrijdleader), inspirerende bijeenkomsten (een avond denken over leven en sterven met allerzielen) en natuurlijk bijgevoegd in de agenda ook de activiteiten die al geruime tijd lopen (de orgelconcerten, de lezingen en de preek van de leek). Zo is Onder de Toren een herkenbare noemer, als verzamelnaam voor alle mooie gebeurtenissen in het gebouw die expliciet voor wijkgenoten en gasten zijn.

Daarnaast zoeken we naar partners om doordeweeks de agenda mee te vullen. De eerste samenwerking ligt er, Xeniya Fedayeva begint in oktober op woensdagen met haar nieuwe project 'InterKids Library'. Xeniya is literatuurwetenschapper, pedagoog en expat. Haar droom is om een bibliotheek voor kinderen te bouwen, voor kinderen van verschillende culturen die samen boeken lezen en samen naar verhalen luisteren. Natuurlijk is er ook een selectie Nederlandse kinderboeken. De bibliotheek zal op woensdagen geopend zijn in de Ark. We wensen haar veel succes met dit mooie plan.

Chris van Wieren



Van uw pastorale ouderlingen

Jaarthema 'Passie'

Als u dit leest, is de startzondag al voorbij en heeft u wellicht al gehoord dat 'Passie' ons jaarthema is. Wat is dat eigenlijk, een passie? Ik heb het woordenboek er eens bij gehaald en dat geeft veel betekenissen bij het woord Passie. In de eerste plaats is Passie een verhaal, een toneel- of muziekstuk dat het lijden en sterven van Jezus Christus tot onderwerp heeft. Andere betekenissen die het woordenboek geeft zijn: drift, hartstocht, gemoedstoestand, vurig verlangen. Tenslotte is een passie 'een groot verlangen naar iets of een grote liefde voor iets.'

Ons jaarthema stoelt op die laatste betekenis. Een passie voor iets hebben, dat is iets waar je warm voor loopt en wat je in beweging zet. Graag willen wij ter versterking van onze onderlinge band onze passies met elkaar delen. Dat zullen we op een aantal zondagen het komende jaar doen. Dus: heeft u een passie, loopt u ergens warm voor en wilt u dat met ons delen: laat het weten aan Jenny du Pon.

Bloemengroet

Iedere zondag sturen wij de bloemen uit de dienst naar mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ter bemoediging. We hebben een lijst van mensen die geregeld zo'n steuntje in de rug kunnen gebruiken. Maar diakenen en ouderlingen weten ook niet alles van wat zich in de gemeente afspeelt. Kent u dus iemand die wel een bloemetje ter bemoediging kan gebruiken? Aarzel niet en meld het bij de dienstdoende diaken of ouderling op zondag voor de dienst in de kerkenraadskamer.

Geestelijke verzorging in de verschillende huizen in onze wijk

Jaap van de Meent gaat een bijeenkomst organiseren met de geestelijk verzorgers van de verschillende huizen in onze wijk. Zo kunnen we met elkaar afstemmen wie wat doet en hoe we dat aan elkaar kunnen laten weten.

Wij sloten onze vergadering op 2 september af met een tekst uit het liedboek:

Zegen ons met uw stilte,
dat de drukte in ons zwijgt;
geef ons vrede met wat onaf is,
en plezier in wat geklaard is;
bewaar het licht in de nacht
dat wij ons toevertrouwen aan de slaap,
als U over ons waakt.

Jenny du Pon

Contactgegevens

Jan Willem Thijs
Van Diepenburchstraat 96, 2597 PW
070 3248896, jwtd@kpnmail.nl

Jenny du Pon
Bezuidenhoutseweg 65-81, 2594 AC
070 2162181, jdupon@ziggo.nl

Annemie van Gend
Benoordenhoutseweg 78, 2596 BC
070 3242658 / 06 5115 7397
annemiebesier@hethaagsebos.eu

Zij richten zich vooral op gemeentelieden van 70 jaar en ouder.

Monique de Kruijf
Benoordenhoutseweg 275, 2596 BJ
06 13703816 (ook Whatsapp),
moniquedekruijf@ziggo.nl

Ruerd Ruben
Waaltdorperweg 51, 2597 HP
070 3264060, ruerd.ruben@wur.nl

Deze twee zijn er vooral voor de groep vijftigers en zestigers.

Jeugouderling

Daniël Akkerman
Ruychrocklaan 92, 2597 ER
06 27024043,
dpakkerman@gmail.com

Van de diaconie

Eenzaamheid

Wanneer u afgelopen voorjaar in de stad dwaalde, is de kans groot dat u op de achterkant van een voorbijrijdende bus een leus zag staan die in een gemiddeld stadion prima gescaandeerd zou kunnen worden: 'Met z'n allen niet alleen'. Met deze campagne van de gemeente Den Haag is een jarenlang project begonnen om eenzaamheid onder de inwoners van Den Haag in kaart te brengen, en om initiatieven die eenzaamheid tegen gaan aan te moedigen. Voor wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg lijkt het zelfs het belangrijkste speerpunt te zijn voor de komende jaren.

En inderdaad, wanneer je de onderzoeken erop naleest is er echt een groot probleem als het gaat om

eenzaamheid. Let wel, eenzaamheid staat niet gelijk aan alleen zijn. Eenzaamheid is een gevoel van 'te weinig': te weinig contact of te weinig sociale binding. Het RIVM berekende voor alle wijken in Nederland het aandeel 'ernstig eenzame volwassenen'. Wanneer je inzoomt op Benoordenhout voelt bijna de helft van onze wijkgenoten zich vaak tot ernstig eenzaam. U kunt het onderzoek nalezen via www.rivm.nl/media/eenzaamheid.

Ook de diaconie heeft zich afgelopen tijd bezig gehouden met dit thema, en heeft besloten om het komend jaar eenzaamheid als een van de belangrijkste aandachtspunten te bestempelen. Met een viertal activiteiten rondom eenzaamheid gaan we ons als gemeente informeren, verdiepen en zelfs trainen om ons bewuster te worden van de ernst van dit thema. De eerste acti-



viteit zal in november zijn: een training in het herkennen en omgaan met eenzaamheid in je omgeving. In de volgende Onderweg leest u hier meer over!

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Op youtube staat een mooi interview uit de week van de eenzaamheid met straatpastor Bart Starreveld. (Zoek op 'laat je storen') Voor verdere vragen kunt u terecht bij de diaconie.

Chris van Wieren

Van de beroepingscommissie

De beroepingscommissie die is ingesteld door de kerkenraad van de Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout met als taak om de voordracht te doen voor een nieuwe predikant, heeft de afgelopen maanden gestaag doorgewerkt.

Nadat in de periode maart-april in goed overleg het profiel van de wijkgemeente en het daarbij behorende profiel van de wijkpredikant (e) is opgesteld en – na consultatie met de gemeente – zijn vastgesteld, zijn we begonnen met het opstellen van een lijst met mogelijke kandidaten.

Hiervoor zijn suggesties aangedragen vanuit de wijkgemeente en vanuit het landelijk PKN-mobiliteitsbureau. De beroepingscommissie heeft de betreffende predikanten attent gemaakt op de vacature en hen uitgenodigd om te solliciteren. Er is ook een advertentie geplaatst in dagblad Trouw om mogelijke kandidaten te attenderen op onze vacature. Om te solliciteren werd gevraagd om een CV en een motivatiebrief in te sturen.



Er is een ruime respons gekomen op deze oproep, en de beroepingscommissie heeft uit de groslijst in goed onderling overleg een aantal kandidaten gekozen die qua ervaring en achtergrond het beste leken aan te sluiten bij het profiel.

Met deze kandidaten zijn door de beroepingscommissie in twee groepjes eerste kennismakingsgesprekken gevoerd, om daarmee inzicht te krijgen in de geloofsovertuiging en de theologische achtergrond van deze kandidaten, alsmede in hun visie op de invulling van het predikantschap in onze gemeente.

Na deze eerste gespreksronde zijn met een kleiner aantal kandidaten nadere gesprekken gevoerd, waarbij ook concrete situaties zijn voorgelegd en er dieper is ingegaan op de vraag wat de kandidaat aantrekt in onze gemeente en welke kernkwali-

teiten belangrijk worden geacht om onze wijkgemeente te dienen.

Al deze gesprekken zijn in grote openheid en oprechtheid gevoerd en bleken zowel voor de kandidaten als voor de commissieleden van groot belang te zijn om te zien of er een goede 'match' kan ontstaan. Uiteraard is vanuit het belang van zorgvuldigheid hierbij wel volledige vertrouwelijkheid in acht genomen.

Tijdens de zomervakantie konden we even wat minder doen, omdat zowel leden van de commissie als ook de potentiële kandidaten op vakantie waren. Maar direct na de zomer zijn er afspraken gemaakt voor het bijwonen van enkele kerkdiensten en voor ontmoetingen in pastoriegesprekken. Op dit moment is het nog niet mogelijk om hierover verdere mededelingen te doen.

Wordt vervolgd...

Namens de beroepingscommissie

Anne-Helene Borgts, voorzitter
Ruerd Ruben, secretaris



Werelddiaconaat

Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren

Volgens schattingen leven er in ons land 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielperiode in Nederland gebleven, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd hier leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Diverse kerkelijke initiatieven helpen ongedocumenteerden met informatie, advies en scholing en stimuleren hun zelfredzaamheid. Ook helpen zij bij nieuwe asielprocedures. Kerk in Actie ondersteunt deze initiatieven.

Wereldhuis Amsterdam

In Amsterdam leven naar schatting 15.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn uitgeprocedeerde vluchtelingen, en slachtoffers van mensenhandel of mislukte huwelijksmigratie. Ongedocumenteerde migranten kunnen in het Wereldhuis even op adem komen en elkaar ontmoeten. De Protestantse Diaconie Amsterdam opende in 2008 dit ontmoetingscentrum. Het centrum biedt informatie, advies en scholing en stimuleert eigen initiatieven van de bezoekers. Ze kunnen een sociaal netwerk opbouwen, nadenken over hun situatie en samen met anderen toekomstplannen maken. Kortom,

het Wereldhuis stimuleert dat mensen eigen initiatieven ontplooiën en het heft in eigen hand nemen.

Pauluskerk Rotterdam

Het Diaconale Centrum Pauluskerk komt op voor alle mensen in Rotterdam en daarbuiten, die het zonder hulp economisch, sociaal en spiritueel niet redden. De Stichting OMZO helpt mensen zonder verblijfspapieren met als visie dat mensen zonder verblijfspapieren recht hebben op een bejegening die wij zelf ook onder dergelijke omstandigheden zouden willen ontvangen. De Pauluskerk verzorgde in 2017 ongeveer een kwart van de in totaal 110 Bed-Bad-Brood-opvangplaatsen in Rotterdam. Het project geeft hulp, zorg, opvang en bijstand aan mensen zonder verblijfsvergunning. Er is financiële ondersteuning voor levensonderhoud, juridische bijstand, medische en tandheelkundige zorg, tijdelijk onderdak, taallessen en dagbesteding. Zo bouwt men aan persoonlijke waardigheid en bevordert ook onderling contact. Samen met de Internationale Organisatie voor Migratie stimuleert de Pauluskerk, waar dat niet anders kan, terugkeer naar het land van herkomst op vrijwillige basis en met opgeheven hoofd.

Stek Den Haag –Tijdelijke opvang in de Halte

In Den Haag komen ongedocumenteerde vrouwen met enige regelmaat op straat te staan zonder enig recht op opvang. Deze vrouwen (en hun minderjarige kinderen) zijn te

kwetsbaar voor de grootschalige Bed-Bad-Brood-(BBB)opvang van de gemeente Den Haag. De Halte biedt hen tijdelijke opvang tot over een vervolgstap is besloten. Ook is er plaats voor drie ongedocumenteerde mannen met ernstige gezondheidsproblemen. De opvang is een veilige plek waar de bewoners tot rust kunnen komen. Het verblijf is tijdelijk en gericht op het komen tot een vervolgplek, waarbij gestreefd wordt naar uitstroom binnen vijf maanden. De twee panden voor de opvang van vrouwen van maximaal tien vrouwen en zes kinderen en het pand voor de opvang van drie mannen zijn nagenoeg permanent gevuld.

Orkaan Bahama's

In de krant of op de TV heeft u kunnen lezen of zien dat de orkaan Dorian de Bahama's zwaar heeft getroffen. Op het moment dat ik dit schrijf is er nog niets bekend over een eventuele collecte om de nood te lenigen. De Bahama's liggen in Noord Amerika en dat ligt buiten het werkgebied van Kerk in Actie. Mocht er alsnog iets georganiseerd worden, dan hoort u dat vanzelf in de kerk.

Eric Ebbink

**kerk
in actie**

Orgelconcert Bert Mooiman

zaterdag 26 oktober

De eerste serie goed bezochte concerten op het mooie Van Vulpen-orgel heeft de orgelliefhebbers veel luisterplezier gegeven. Van de geboden mogelijkheid om elkaar na afloop van de concerten onder het genot van een drankje in de Kapel te ontmoeten, werd volop gebruik gemaakt. Vaste kerkgangers en buurtgenoten raakten door de muziek met elkaar in gesprek en contacten werden gelegd.

Ook in het komend seizoen wordt weer een drietal orgelbespelingen georganiseerd. Op zaterdag 26 oktober wordt om 16.00 uur het eerste concert gegeven door Bert Mooiman. Hij zal bij velen van u bekend zijn als de vaste organist van de Nieuwe Badkapel, die op virtuose wijze de Erediensten aldaar begeleidt. De door Bert Mooiman te spelen orgelwerken zullen tijdig in Onderweg, op de website en via posters, bekend worden gemaakt.

Van harte bij u aanbevolen!
Sam Boelens

Ter informatie kan nu reeds worden gemeld dat de volgende concerten in de serie zullen worden gehouden op:

Zaterdag 14 maart 2020 door **Hugo Bakker**, organist in de St. Maartenskerk te Zaltbommel, voorheen organist van de Vredeskapel

Zaterdag 9 mei 2020 door **Gert Boersma**, onze 'eigen' cantor-organist



Klokken luiden voor klimaat op 27 september

De groene kerken vragen de kerken in Den Haag om op 27 september om 13:00 uur de kerkklokken te luiden om aandacht te vragen voor het klimaat. Dat is het startmoment van een klimaatmars in Den Haag. De Duinzichtkerk zal dan ook de klokken luiden.

Wilt u meelopen met de mars? Sluit u dan aan bij de groep Groene Kerken. Precieze informatie over de verzamelplaats vindt u de dagen voorafgaand op www.groenekerken.nl.



Twee van de drie klokken van de Duinzichtkerk.

Kindercatechese

Een aantal keer per jaar is er een uurtje kindercatechese over een geloofsonderwerp, speciaal voor kinderen van de basisschool. Tegelijkertijd kunnen de ouders blijven om bij te praten en kennis met elkaar te maken. Steeds op vrijdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur.

- Vrijdag 11 oktober - over de **Doop**. Om 16.00 uur in de Chr. Triumfatorkerk
- Vrijdag 29 november - **Sint Pannekoek** met pannenkoeken en **Sint Maarten**. Om 16.00 uur in de Chr. Triumfatorkerk:
- Vrijdag 3 april - over **Pasen**. Tegelijkertijd worden er **Palmpasenstokken** gemaakt. Om 16.00 uur in de Duinzichtkerk
- Vrijdag 5 juni - over het **Avondmaal**. Om 16.00 uur in de Chr. Triumfatorkerk.

Informatie bij ds. Jaap van den Akker.

Uitnodiging Jubileumvoorstelling

Stek Den Haag bestaat 15 jaar!

Om deze heuglijke mijlpaal te vieren biedt de Protestantse Diaconie Den Haag de medewerkers, vrijwilligers en alle betrokkenen die Stek een warm hart toedragen, een prachtige theatervoorstelling over Franciscus van Assisi aan: 'Francesco, het verhaal over een middeleeuwer' van Peter Vermaat.

Locatie: Grote Kerk van Den Haag
Adres: Rond de Grote Kerk 12, 2513 AM Den Haag
Datum: 10 oktober 2019, aanvang 20.00 uur

Aanmelden: u kunt zich aanmelden vóór 1 oktober aanstaande. De aanmeldbutton en informatie vindt u op onze webpagina: <http://www.stekdenhaag.nl/jubileum>

Wij verwelkomen u graag!

Met hartelijke groet,
Pauline Kuipers
voorzitter Protestantse Diaconie
Den Haag



Vakantiedagje in de Duinzichtkerk

Afgelopen augustus kwamen gezinnen met een kleine beurs uit Loosduinen langs om een vakantiedagje te vieren in de Duinzichtkerk. De gezinnen, die doorgaans niet op vakantie kunnen, hebben via dit project van STEK toch elke week een vakantiedag.

In de Duinzichtkerk was een bingo, een uitgebreide lunch verzorgd door het Wereldhuis en er werden spelletjes gespeeld op het plein. Natuurlijk zijn alle muizen in de kerk gezocht ("ik doe hem drie keer, zo snel mogelijk!") en de meest dappe-

re kinderen beklommen ietwat voorzichtig de kerktoeren. De vrijdag erop gingen ze naar Drievliet, maar "dit was waarschijnlijk leuker!"

Chris van Wieren



STANDPUNT



Informatiemarkt

Veilig - Fit - Vitaal

Woensdag
25 september 2019
14:00 - 16:00 uur | Inloop v.a. 13:30 uur

Duinzichtkerk
Van Hogenhoucklaan 89-91

Wie?
Platform Benoordenhout nodigt u uit voor een informatieve middag. We hebben een spreker uitgenodigd die u laat zien hoe u uw woning inbraakveilig kan maken en iemand die u de laatste informatie over Bronovo geeft.

Wat?
Er zal een informatiemarkt zijn met stands van onder andere Happy Door, Saffier, Voor Welzijn, Brandweer, Rode Kruis, Thuiszorg organisaties, Duinzichtkerk Onder de Toren en Haags Ontmoeten. Ook is er een workshop 'veilig op straat' en een optreden van de HipHop Grannies. Wij laten u de laatste mogelijkheden zien om veilig en gezond thuis te blijven wonen.

Aanmelden?
Bij 80 bezoekers is de zaal vol. Graag vooraf aanmelden via servicebureau@saffiergroep.nl of telefonisch via 0800 - 723 34 37.

PLATFORM BENOORDENHOUT
Het Platform Benoordenhout bestaat uit vertegenwoordigers van zorg- en welzijn instellingen in Benoordenhout.









(advertentie)

NIEUWS VAN WIM BOELENS

NOTARISKANTOOR BOELENS - DELFT

Oude Delft 62, 2611 CD Delft - tel. 015-2137050
email: notaris@boelens.net - website: www.notarisboelens.nl

UITNODIGING

**Huub Oosterhuis komt donderdagavond 17 oktober naar Lochem.
Ook u bent dan heel hartelijk welkom!**

Componist Antoine Oomen en zijn dochter Heleen komen ook.

KOMT ALLEN!

Een afronding van een jarenlange traditie in de Vredeskapel!

Heel blij ben ik dat Huub Oosterhuis donderdagavond 17 oktober gast zal zijn in de gemeente waar ik nu al vijf jaar woon. Deze bijzondere avond is een vervolg op de acht avonden die wij met hem, samen met de cantorij van de Duinzichtkerk, in de Vredeskapel, hadden. De laatste keer was in maart 2012! Daarom stel ik u graag van deze avond in kennis en nodig ik u – ondanks de afstand die overigens wel meevalt! – hartelijk voor deze avond uit!

Over de avond: na een kennismaking zal Huub Oosterhuis ons vertellen wat hem na aan het hart ligt. ‘En toch!’ en ‘liefde doen’ zijn kerngedachten van hem. Samen met het Twents Liturgie Koor zullen wij liederen van Huub Oosterhuis zingen.

Maar hier blijft het niet bij! Antoine Oomen, bekend componist van melodieën van de liederen van Huub Oosterhuis, waaronder ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’, en zijn dochter Heleen komen ook. Samen voeren zij voor het eerst liederen van Huub Oosterhuis uit: Antoine aan de piano en dochter Heleen zang. Hun debuut!

Komt allen, deze mooie en beslist zeer bijzondere avond mag u niet missen! Werkelijk iedereen is welkom, jong en oud, van binnen tot v er buiten Lochem! **Tot uit Den Haag!**

De avond wordt gehouden in de grote of Sint-Gudulakerk, Markt 1, Lochem en (let op!) begint om 19.45 uur. Het is raadzaam om **al om 19.30 uur** in de kerk te zijn. In de pauze is er voor iedereen wijn en fris. Parkeren kan gemakkelijk op de parkeerterreinen aan de Julianaweg en de Prins Bernhardweg.

Lochem ligt op ongeveer 2 uur rijden van Den Haag, Dat is voor  en keer, voor deze bijzondere avond, goed te doen... En... Lochem ligt in een prachtige omgeving... leuk om  en of meer nachten te blijven?

De toegang is gratis, het is wel wenselijk dat u aan het einde van de avond naar draagkracht aan de uitgangscollecte bijdraagt. Ikzelf en allen in mijn nieuwe gemeente PG Lochem verheugen ons samen met bezoekers uit de wijde omgeving tot uit Den Haag op een onvergetelijke avond!

Voor meer informatie kunt u bij mij, Wim Boelens, Joppe, telefoon 06 – 55810715, terecht. Ook via e-mail wjboelens@planet.nl.

Graag tot weerziens donderdagavond 17 oktober in Lochem!

Met vriendelijke groet, Wim Boelens, contactpersoon voor deze avond voor de Protestantse Gemeente Lochem, en ook uw oud-notaris (en adverteerder in Onderweg) in Delft



Hans Tissink

Navolging van Christus anno 2020

Leerhuis 14 november

Er zijn dit jaar vier leerhuisavonden die ons helpen nadenken over wat de navolging van Christus in deze tijd voor ons persoonlijk kan betekenen. Het zijn vier verrassende avonden met aansprekende inleiders. De leerhuisavonden zijn een gezamenlijk initiatief van DEZIN-NEN, de Duinzichtkerk en de CTK.

In september opende Leo Fijen de cyclus op de Navolging anno 2020. Op 14 november 2019 komt ds. Hans Tissink naar de Duinzichtkerk.

Hans Tissink heeft in Zwolle een pioniersplek gesticht rondom Thomas á Kempis en de Moderne Devotie. Ook schreef hij een mooi boekje: 'Mediteren met Thomas á Kempis', waarin hij ons inwijdt in de mystiek van Á Kempis. Op 14 november vertelt hij hoe wij nu iets van die spiritualiteit kunnen beleven. Met een lezing en met gespreksvragen die je dichterbij je bron brengen.

De lezing start om 20.00 uur in de Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89.



Maaltijdgroep

Vanavond was er weer eten in de kerk, wederom was dit een groot succes! Zoals gebruikelijk begonnen we met een borrel met wat zoutjes, we zochten een plaatsje bij de gezellig gedekte tafels uit en de maaltijd begon.

We kregen een bloemkoolsoep die door de peterselie groen van kleur was. Ook dreven er rode stukjes paprika in en misschien ook kleine reepjes wortel, gezien de oranje kleur. Er werd heel lief erg geholpen met het eten halen en rond brengen, eigenlijk kon iedereen blijven zitten, de 'maaltijdverzorgers en de hulpjes' renden rond.

Het hoofdgerecht bestond uit rijst, een slavinkje en een heerlijke groenteschotel. De maaltijd werd beëindigd met een soort slagroomsoes met fruit (aardbei en kers) erin. Toen was het feest ten einde want het koffiezetapparaat werkte niet. Vele mensen hebben geprobeerd het aan te krijgen, Michiel de Vlieger is er zelfs voor naar de kerk gekomen, maar ook hem lukte het niet om koffie te maken. Dus vertrokken de meeste mensen en de opruimploeg is gaan opruimen.



Maaltijdgroep maandag 2 september, foto's Ada Bosman

Het was een hele gezellige en smakelijke avond, de dominees zullen jaloers zijn als ze zien hoe druk en gezellig zo'n maaltijdavond in de kerk is. Hierbij nodig ik hen graag uit om eens mee te komen eten. Schrijf in de agenda, maandag 7 oktober is er weer een maaltijd, hopelijk MET koffie!

CIAO, Anna Sas



De dichte draai- deur, het gesloten rolgordijn

(Langs Bronovo naar de
Duinzichtkerk)

Stil was het zoals op iedere zondag-
morgen. De kerkklok van de Duin-
zichtkerk luidde voor de eerste keer.
Daar moest ik zijn. Doodstil de Van
Neckstraat. Uitgestorven de Van Al-
kemadelaan. Het flitste door mijn
hoofd: ik ben de enige kerkganger.
Iedereen in diepe slaap. Ik dacht er
aan: toen ik ouderling werd op 24
januari 1988 waren er nog tien
adressen met kerkgaanden. En in
2019? Nog 2! Nr. 12 en nr. 86: drie
personen. Van de andere adressen
kende ik alle gemeenteleden.

Daarover dacht ik toen ik naar de
Duinzichtkerk liep... De Bronovolaan
in. Onwetend wat mij zou overko-
men. Toen gebeurde het. In een
flits. Linksaf slaand: het grote '-
Bronovoterrein' lag voor mij: hele-
maal stil en verlaten! Geen mens te
bekennen, geen auto te zien. Eng,
dat ook nog. Indrukwekkend, maar
bovenal beklemmend. Alle gebou-
wen ongebruikt. Dicht de draaideur.
Gesloten het rolgordijn. De kapel,
hoog op het dak – ternauwernood
tot stand gekomen – niet open! Na-
tuurlijk wist ik wel waarom alles zo
was. Zondag 7 juli 2019: de eerste



weekendsluiting van Bronovo. Daar-
over dacht ik toen ik verder doorliep
naar de Duinzichtkerk...

Bronovo. Vanaf 12 september 1929
ging het er komen, het derde ge-
bouw. De 'eerste steen' door konin-
gin-moeder Emma gelegd. Op 4 fe-
bruari 1932 was het zover: de diaco-
nesseninrichting is klaar. Al het per-
soneel is verhuisd. Vanuit de Laan
van Meerdervoort: 'Naar het nieuwe
Huis' zoals het gedenkboekje heet.
Prinses Juliana kwam het openen.
In het Benoordenhout. Wel ver,
vond men. Eromheen kwamen vele



Situatie in 1948 aan Bronovolaan
Gemeentearchief 's Gravenhage

straten en in 1935 de Duinzichtkerk.
Bronovo en Duinzichtkerk. Onlos-
makelijk met elkaar verbonden door
tuin en aparte ingang voor de dia-
conessen, in de kerk. De architect
had er rekening mee gehouden!
Een protestantse enclave in het



rooms-katholieke Benoordenhout.
Daarover dacht ik toen ik verder liep
naar de Duinzichtkerk...

Weet u wie er op mij stond te
wachten? U raadt het al. De Diako-
nes! Zo treffend gemaakt door Hans
Bayens. Met haar rechterhand
stroopt zij haar linker mouw op. Zij
wil aan het werk. Er is zoveel te
doen. Droevig kijkt ze wel, nu. Wat
hebben ze hard gewerkt, de diaco-
nessen. Vanaf 1865, begonnen ze in
de Kazemestraat. Wijkverplegingen
in heel Den Haag. Ten dienste van
de zieke medemens. Nog extra heb
ik naar haar gekeken, ben zelfs op
een bankje daarnaast gaan zitten.
Wel vreemd allemaal nu. Bronovo,
het vierde gebouw! Geopend 24 fe-
bruari 1995. Mocht het ziekenhuis
soms niet meer blijven bestaan?

Daarover dacht ik toen ik opstond
om weer snel verder naar de Duin-
zichtkerk te lopen... Die is iedere
zondag open. De kosteres liet de
klok van de kerk al voor de tweede
keer luiden. Op tijd was ik binnen.

A. van der Weel



De dichte draaideur, het gesloten rolgordijn.

PREEKROOSTER

H.A. = Heilig Avondmaal,
w+c = Woord en Communie

Duinzichtkerk

Aanvang 10.00 uur, tenzij anders
vermeld

- 29/09 ds. H.J. Steinvoort, met
medewerking van koor
"The Byrds"
- 06/10 ds. D. Stegeman
- 13/10 ds. T.L. Hetteema
- 20/10 ds. J. van de Meent, H.A.
- 27/10 "Preek van de leek";
mw. K(athleen Ferrier

Nebo

Aanvang 11.30 uur

- 06/10 g.v. B. Zwaan
- 20/10 ds. J. van de Meent
- 03/11 Past. E. Beerends, w+c
- 17/11 ds. L. Marchand, H.A.



Preekstoel van St. Catharinakerk te Wondelgem



Protestante
Diaconie
Den Haag

Collecterooster

1 sep	Centrale Diaconie	PKN, Missionair Werk
8 sep	PKN Jeugdwerk (JOP)	Eigen wijkgemeente
15 sep	Kerk in Actie, Zending	Eigen wijkgemeente
22 sep	Wijkdiaconie	PKN, Vredeswerk
29 sep	Kerk in Actie, eenzame ouderen in Moldavië	Eigen wijkgemeente

Opbrengsten collecten augustus

4 aug	1e collecte	Diaconie, BabyBullenBank	135,66
	2e collecte	Eigen jeugdwerk	115,98
11 aug	1e collecte	Kerk in Actie, Werelddiaconaat	157,21
	2e collecte	Eigen wijkgemeente	119,46
18 aug	1e collecte	Wijkdiaconie	122,87
	2e collecte	Eigen wijkgemeente	107,75
25 aug	1e collecte	Straatpastoraat	147,79
	2e collecte	Eigen wijkgemeente	132,94



BabyBullenBank
STEK, Parkstraat 32, Den Haag

Gegevens betreffende de gemeente

Predikant:

Interim-predikant is ds. Jaap van de Meent, bereikbaar tel. 06-20498002. E-mail: contact@jaapvandemeent.nl. Ook bereikbaar via het kerkelijk bureau.

Diaconaal opbouwwerker:

Jeannet Bierman. Bereikbaar via STEK: 070-3181616, info@stekdenhaag.nl of jbierman@stekdenhaag.nl.

Jeugdwerker:

Chris van Wieren, maandag en donderdag in de DZK en vrijdag in de CTK; 06-34933775 / c.vanwieren@pkn.nl.

Scriba:

Gerrit van Straalen, Oostduinlaan 81, 2596 JJ Den Haag, tel.: 070-3268822, e-mail: straalg@kpnmail.nl

Organisten:

Duinzichtkerk: Gert Boersma, Meerburgstraat 8, 2804 ZE Gouda, tel.: 0182-539162; Vervanging: Roelfien Folkersma, Hemsterhuisstraat 10, 2513 RD Den Haag, tel: 06-29155905

Kerkelijk bureau:

Annika Kruithof, Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC 's-Gravenhage. Openingstijden: maandag en donderdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze uren en bij afwezigheid contact via voicemail op tel. 070-3245778. Alle correspondentie en nota's naar het Kerkelijk Bureau. Ook bereikbaar via e-mail: duinvre@xs4all.nl.

Adres voor doopbediening, huwelijksbevestiging en attestaties:

Neem contact op met het kerkelijk bureau of met de scriba.

Auto-rijdienst Duinzichtkerk:

Tineke van Bommel-Reehoom, tel. 06-4454 3447

Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel:

Vrijwillige bijdragen, bijdragen in het kader van de Actie Kerkbalans, giften of legaten ten behoeve van de Wijkgemeente Archipel Benoordenhout gaarne overmaken op rekening NL69 INGB 0000 2461 28 t.n.v. Beheersstichting DZK/VK. Penningmeester: Kerst K. Troost, tel. 06-83702602 of e-mail kerstktroost@gmail.com

Onderhoudscommissie DZK/VK: Stan Butijn

Penningmeester Wijkdiaconie:

Rekening NL63 INGB 0000 3115 17. Informatie bij Nel Klamer-Brouwer, Bankastraat 157, 2585 EM Den Haag, tel. 070-3501317, e-mail: p.klamer@ziggo.nl

Giften voor ZWO en andere diaconale doelen kunnen ook naar voornoemd rekeningnummer van de Wijkdiaconie worden over gemaakt.

Werkgroep Marienbrunn

De Werkgroep Marienbrunn onderhoudt de contacten met onze Partnergemeente in Leipzig. Rekening NL81 INGB 0000 4579 54

Kosterij Duinzichtkerk:

Sylvia Huijboom, Van Hogenhoucklaan 93, 2596 TC, tel. 070-3245774

Startweekend

14 en 15 september



AGENDA

SEPTEMBER

zondag 29 10.00 uur Kerkdienst onder leiding van ds. H.J. Steinvorst. Medewerking aan de dienst zal verleend worden door het koor 'The Byrds'.

OKTOBER

dinsdag 1 BiblioThee met als thema 'Poëzie'

donderdag 3 10.00 - 11.00 uur Koffie drinken met de koster in de kapel

vrijdag 4 Bezem door de kerk, graag aanmelden bij de koster Sylvia Huijboom, 070-3245774

zaterdag 5 Vervolg op Bezem door de kerk, gezellig en fijn als u mee wilt helpen met opruimen en uitzoeken van allerlei zaken.

zaterdag 5 14.00 - 16.00 uur Rommelmarkt, locatie Duinzichtkerk

zondag 6 Na de dienst: afsluiting van Bezem door de kerk.

maandag 7 18.00 - 20.00 uur Maaltijdgroep in de kapel van de Duinzichtkerk, graag vooraf opgave op lijst onder toren. Aan tafel 18.30 uur

donderdag 10 10.00 - 11.00 uur Koffie drinken met de koster in de kapel

vrijdag 11 09.30 - 10.45 uur Yoga in de kapel (bij voldoende aanmeldingen)

vrijdag 11 19.30 - 21.30 uur Film, locatie Duinzichtkerk

donderdag 17 10.00 - 11.00 uur Koffie drinken met de koster in de kapel

donderdag 17 11.00 - 12.30 uur Bijbels Leerhuis o.l.v. ds. Jaap van de Meent ter voorbereiding van de kerkdienst op 20 oktober, Duinzichtkerk

donderdag 17 20.00 uur Huub Oosterhuis op uitnodiging van Wim Boelens in de Gulakerk te Lochem

donderdag 24 10.00 - 11.00 uur Koffie drinken met de koster in de kapel.

zaterdag 26 16.00 uur Orgelconcert op Van Vulpen-orgel door Bert Mooiman. Na afloop drankje in de kapel, Duinzichtkerk.

donderdag 31 10.00 - 11.00 uur Koffie drinken met de koster in de kapel

NOVEMBER

maandag 4 18.00 - 20.00 uur Maaltijdgroep in de kapel van de Duinzichtkerk, graag vooraf opgave op lijst onder toren. Aan tafel 18.30 uur

dinsdag 5 14.00 - 16.00 uur Bibliothee

donderdag 14 20.00 uur Leerhuis met ds. Hans Tissink; spiritualiteit en 'Mediteren met Thomas a Kempis' (ook titel van boek van ds. Tissink), locatie Duinzichtkerk

donderdag 21 11.00 - 12.30 uur Bijbels Leerhuis o.l.v. ds. Jaap van de Meent ter voorbereiding van de kerkdienst op 24 november, Duinzichtkerk

