

DOE MEE!

Duinzichtkerk

huis van inspiratie en ontmoeting



voor wekelijkse inspiratie

www.duinzichtkerk.nl

Van Hogenhoucklaan 89
2597 TC 's-Gravenhage

Voor iedereen!

De Predikant

De Duinzichtkerk is een plek om op verhaal te komen. Verhalen helpen ons om betekenis te geven aan het leven en aan de dingen die gebeuren. Zonder verhalen drogen we op en worden we als een landschap waarop geen regen meer valt. Onze predikant Ad van Nieuwpoort is allereerst een verhalenverteller. 'Dienaar van het Goddelijk Woord', zo zeiden ze vroeger. Hij is opgeleid om uit die rijke bijbelse traditie verhalen op te delven die ons vandaag perspectief kunnen geven, ons waakzaam maken en ons kunnen troosten. We doen dat op zondag en ook in onderlinge gesprekken over het levensverhaal dat wij allemaal met ons meedragen.



Ad van Nieuwpoort

Ondersteuning in het pastoraat



Erwin de Fouw

In de gemeente van de Duinzichtkerk wordt het pastoraat vormgegeven door de predikant en Erwin de Fouw samen met de pastorale ouderlingen en verschillende gemeenteleden die eveneens pastoraal actief zijn. Gezamenlijk bespreken zij het bezoekwerk en geven zij vorm aan ontmoetingsmogelijkheden met gemeenteleden en wijkbewoners. Erwin de Fouw functioneert naast de predikant en is beschikbaar voor pastorale contacten met gemeenteleden, uitvaarten en maandelijkse gespreksbijeenkomsten over thema's rond geloof en samenleven.

De Duinzichtkerk leeft!

Jeugd in de Duinzichtkerk



Voor jongeren van klein tot groot is er veel toe doen in de Duinzichtkerk. Elke week is er tijdens de kerkdienst kinderkring en crèche. Er wordt feestelijk en inhoudelijk aandacht besteed aan doop, 12-jaar moment en belijdenis. Gedurende het jaar nemen de kinderen deel aan bijzondere kerkelijke dagen met Palmvasen-stokken versieren en de optocht, Pasen, de adventtijd, kinderkerstkoor, Kerstavond op het plein en kerstspel tijdens de dienst op eerste kerstdag. De diaconie betreft de kinderen bij het collecteren voor de voedselbank en andere diaconale activiteiten. Daarnaast worden activiteiten voor de jeugd in verschillende leeftijdsgroepen georganiseerd: van Bijbel met Friet op zondag na de dienst onder leiding van Ad van Nieuwpoort, samen op kamp tot gezelligheidsavonden.

Diaconie

De diaconie is er voor wie hulp en aandacht nodig heeft, binnen onze wijk én daarbuiten. We brengen mensen bij elkaar en bieden materiële hulp. Voor de wijk organiseren we activiteiten die gemeenteleden en buurtgenoten verbinden, zoals gezamenlijke maaltijden, buurtconcerten, high teas en repair café's. Daarnaast zamelen we geld en goederen in voor Haagse hulpprojecten buiten de wijk, zoals de voedselbank in buurt-en-kerkhuis De Paardenberg in de wijk Transvaal en het Wereldhuis, waar mensen zonder verblijfsvergunning terecht kunnen. Ook vraagt de diaconie aandacht voor de internationale hulpprojecten van Kerk in Actie en zamelt zij geld in voor deze projecten.



Activiteiten



In de Duinzicht worden veel activiteiten georganiseerd. Als voorbereiding op de zondagse preek gaat onze predikant Ad van Nieuwpoort wekelijks met ons 'herbronnen' in 'Meelezen op woensdag'. Ook zijn er de 'Bijbel tafels', 'Zin&Zo-lunches', de 'Great Books School', orgelconcerten, kringen, maaltijden, 'Koffie met de koster', de jaarlijkse gemeentezondag en natuurlijk de Paas- en Kerstviering. Maandelijks gaat Ad van Nieuwpoort in de 'Duinzichtgesprekken' in gesprek met mensen die een belangrijke rol spelen in het publieke debat. Het zijn inspirerende gesprekken die aanzetten tot reflectie maar ook tot ontmoetingen tussen stadsgenoten.

Steun de Duinzichtkerk

Om alle verbindende activiteiten in onze kerk ook in 2024 voort te kunnen zetten, doen we een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage. De Duinzichtkerk krijgt geen subsidie en is volledig afhankelijk van giften van leden, vrienden en betrokkenen. Uw bijdrage komt volledig ten gunste van de Duinzichtkerk.

De Kerkbalans is de jaarlijkse actie van de Duinzichtkerk waarbij we alle leden en betrokkenen vragen om een financiële bijdrage. Met deze actie hopen we EUR 240.000 op te halen. Hiermee kunnen we 2/3 van onze kosten betalen. Met de opbrengsten van collectes, giften, verhuur en beleggingsopbrengsten betalen we de andere 1/3 van de kosten.

Uw gift is nodig om de betaalde mensen die in onze kerk werkzaam zijn, het gebouw en activiteiten te kunnen bekostigen. Voor onze dominee, pastoraal werker, koster, organist, cantor en kerkelijk bureau begroten we EUR 230.000. Ons gebouw kost ons EUR 81.000 voor onderhoud, verzekeringen en energie. Daarnaast maken we kosten voor activiteiten van EUR 16.000 en administratie en overig van EUR 34.000. De kosten zijn flink opgelopen door de inflatie. We hebben uw financiële steun hard nodig. Alleen met uw steun kunnen we alle mooie activiteiten in onze kerk voortzetten.

U kunt u vrijwillige bijdrage overmaken op NL69INGB0000246128 t.n.v. Stichting Duinzichtkerk o.v.v. Kerkbalans 2024 of via de website www.duinzichtkerk.nl (Over ons/ steun de Duinzichtkerk) met IDEAL een bedrag naar keuze overmaken. De Duinzichtkerk hanteert geen vaste maar een vrijwillige bijdrage waar een ieder naar vermogen kan geven. U kunt uw bijdrage ook over het jaar spreiden met een automatische maandelijkse overboeking.

Belastingvrij schenken

De stichting Duinzichtkerk is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar is vanaf 1% van uw inkomen. U kunt ook kiezen voor een Periodieke schenking. Uw gift is dan volledig aftrekbaar zonder een drempel. Het kerkelijk bureau kan u hierbij ondersteunen.

Duinzichtkerk
van Hogenhoutlaan 89
2596 TC 's-Gravenhage
Kerkelijk bureau 070 - 324 57 78
Kosterij 070 - 324 57 74

info@duinzichtkerk.nl
kosterij@duinzichtkerk.nl
www.duinzichtkerk.nl

Stichting Duinzichtkerk
NL69INGB 000024 61 28

